



FOTO: BERND WUESTNECK/ EPA

Zeilen met een driemaster onder het genot van bijzondere whisky's.

4. Whiskyzeilreis

Met een glas whisky op het dek, de wind in de zeilen en gaan. Klinkt goed?

Volgend voorjaar worden in de haven van het Schotse Troon de zeilen gehees van de driemaster Thalassa om koers te zetten naar de Hebriden, een eilandengroep voor de westkust. De passagiers mogen actief meezeilen en zelf achter het roer staan. 'Het is altijd weer bijzonder als je met volle zeilen en zonsondergang een haven nadert', vertelt de Nederlandse schipper Jacob Jan Dam.

Aan boord is een whiskybar die de hele week open is, met zo'n veertig soorten whisky van gewoon tot exclusief. Het merendeel is niet in Nederland te koop. Een whiskykenner reist mee

en organiseert twee keer een proeverij op het schip, maar ook tussen door wordt er veel geproefd.

Afhankelijk van de wind vaart de Thalassa naar Islay, Mull, Jura en Skye, ruige eilanden met groene heuvels en rotsen die bijna loodrecht uit zee omhoog rijzen. Het schip brengt de whisky lief-

hebber naar een aantal distilleerderijen, zoals Bunnahabhain, Bruichladdich en Bowmore. Terug aan boord heeft de kok inmiddels gekookt: lamsvlees, sint-jakobsschelpen, oesters, langoustines en verse vis, vaak op de dag zelf gevangen. Uiteraard worden de glazen gevuld met een bijpassende whisky.

Prijzen vanaf € 895 p.p. voor zeven nachten. whiskyzeilreizen.nl

